

Struikelstenen.nl

Oorspronkelijk heten ze “Stolpersteine” (stolpern betekent struikelen).

Een idee en uitvoering van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.

Kubusvormige betonnen stenen met een messing bovenplaat, met daarin de tekst gegraveerd. De stenen worden geplaatst in het trottoir voor de huizen waaruit de Joden, Sinti, verzetsstrijders, Roma, Politieke gevangenen zijn verdreven en vermoord.

De meesten hebben geen graf maar op deze manier hebben ze een naam en daardoor blijven zij in herinnering bestaan. Door deze “Struikelstenen” kunnen vragen van kinderen en volgende generaties worden beantwoord en de geschiedenis uitgelegd.

Een wandeling door een doorgewone straat verandert opeens in een reis door de geschiedenis. In Duitsland zijn er inmiddels duizenden geplaatst. Maar ook buiten Duitsland zijn ze nu ook te vinden in Oostenrijk, Hongarije en sinds kort ook in Nederland. In Borne zijn op donderdag 29 november 2007 de eerste “Struikelstenen” gelegd.

Voor die slachtoffers komt er een tastbare herinnering in de vorm van een “Struikelsteen”.

Door te Struikelen, symbolisch maken wij een buiging voor deze oorlog slachtoffers.

In het messing wordt een korte tekst gegraveerd: Hier woonde ... gevolgd door geboorteplaats en -

datum en daaronder de plaats en datum waar hij/zij is omgebracht; bijna altijd een vernietigingskamp.



Ook hier in Oosterhout willen we dat realiseren.

Uit de archieven hebben Stan Bol en Cees Kops 3 namen achterhaald.

Die voor deze “Struikelstenen” ter nagedachtenis in aanmerking komen, namelijk de Jodin Ilse Behr, Sietze van der Velde verzetstrijder en Pater Kerssemakers eveneens verzetstrijder, die in de Tweede Wereldoorlog zijn opgepakt en vermoord.



De goudglimmende keitjes komen in de stoep te liggen voor het huis waar deze mensen hebben gewoond. Heel subtiel en tegelijkertijd indrukwekkend.

Bron: foto's Website Gunter Demnig