

Reacties n.a.v. de tentoonstelling 70 Bevrijding van Oosterhout in de hal van het gemeentehuis van 25 oktober tot en met 7 november 2014

Ondanks de kleine omvang een indringend beeld van een afschuwelijke tijd en herinnering aan mijn jeugd, die hopelijk nooit meer terugkeert. Geweldig respect voor de nauwkeurige weergave en opzet van deze tentoonstelling. Alle hulde.

Dit is nu voor het derde jaar dat ik de tentoonstelling bezoek. Ik heb alle boekjes van Oud-Oosterhout en ik vind het heel interessant om 's avonds daarin te lezen.

Een mooie indrukwekkende tentoonstelling heb ik mogen bezoeken over de oorlog 40-45. Nu 70 jaar na de bevrijding. Prachtige fotoreportage die je doet stilstaan bij de situatie die destijds werkelijkheid was. Moge deze beelden vele angsten en anti-oorlogsgedachten oproepen. Stemmen voor de vrede.

Steeds ben ik weer verrast op de wijze waarop de leden van de heemkundekring hun exposities presenteren en verzorgen. Veel succes in de toekomst.

Enigszins geïmponeerd door de uitgebreide informatie hier aanwezig in de tentoonstelling. Complimenten voor uw verzameling oorlogsdocumentatie.

70 Jaar geleden Oosterhout bevrijd. Wat een mijlpaal deze tentoonstelling van de Heerlijkheid Oosterhout. Prachtig uitgevoerd. Ik ben er door geïmponeerd. Prachtige initiatieven ook ontplooid zoals de struikelstenen en de herdenkingsmis in de Paulusabdij. Heemkundekring: Blijf nieuwe activiteiten ontwikkelen! Het is geweldig. Dank hiervoor.

Toen de Duitsers naar het front moesten, gingen we eerst nog naar de kerk. (St. Jan), een volle kerk. Wij woonden vlak bij de kerk. (St. Jan), een volle kerk. Toen hebben mijn broer en ik de mis gediend. Na afloop kregen we van de Duitsers nog een fooi! De pastoor (Sasse van Yssel) vroeg of wij iets hadden gehad en wij zeiden natuurlijk ja. Dat deden ze vroeger en we moesten het afgeven. Om nooit te vergeten.

Goed om de bevrijding te blijven herdenken. Ikzelf heb nog in een sinaasappelkistje in de schuilkelder bij ons thuis aan de Veerseweg gelegen. Deze schuilkelder was onder de mesthoop. Vader vertelde dat die getest was door de Duitse soldaten, die ingekwartierd waren. (Niet alle Duitsers waren slecht!!) We mogen onze bevrijders dankbaar zijn. Zonder hun inzet zou Nederland niet zijn wat het nu is. Laat dit gedenken en doorgeven aan de volgende generaties.

Het is wel bijzonder dat het nog mogelijk is om dit nog in ere te houden in Oosterhout als je ziet aan de foto's die opgesteld staan wat er allemaal is afgebroken. Zelf heb ik niets meegekregen van de oorlog, want ik ben van 1948. Maar van mijn ouders heb ik het nodige gehoord van dit verschrikkelijke gebeuren. Ik hoop nog de nodige tentoonstellingen van de heemkundekring mee te maken. Ga zo door.

Mooi dat dit allemaal zo bewaard is gebleven. Ik herinner me alles nog als de dag van gisteren. Mijn vader en ik wilden naar een in brand geschoten boerderij in de Kruisstraat gaan kijken, maar we mochten niet van ons moeder. Maar goed ook, want dan had ik hier niet gezeten. Onze overbuurman liep wel door maar die heeft het met de dood moeten bekopen. 't Was voor onze ouders wel een spannende tijd.

Het was verrassend om de tentoonstelling te zien. Heel mooi gedaan en met veel zorg. Ook fijn om te zien dat ook de herinnering aan onze vader zo levendig wordt gehouden

Ik vond de foto's en de verhalen wel mooi. Ikzelf was op zoek naar de foto van de boerderij aan de Hoogstraat 32. Deze is na de oorlog door de Duitsers in brand gestoken. Ze trokken weg maar staken de boerderijen toch nog in brand. Misschien vinden jullie daar nog wel een foto van. Die foto zou ik dan graag willen hebben.
