

Pater Jacobus Kerssemakers .

Jacobus Hubertus Maria Kerssemakers werd geboren op 16 december 1896 in Woensel bij Eindhoven als derde kind van een linnenfabrikant. Hij ging op 13 jarige leeftijd naar instituut Eikelenburg, waar hij 6 jaar lang studeerde voor zijn gymnasiumdiploma. Daarna studeerde hij nog 2 jaar filosofie op het Groot Seminarie in het Bisdom den Bosch. Op 23 mei 1923 legde hij zijn eerste gelofte af, waardoor hij verbonden werd met de monnikengemeenschap der Benedictijnen. In 1925 werd hij in de Paulusabdij in Oosterhout tot priester gewijd. Zijn uitzending naar Engeland vond plaats in 1930, waar hij twee jaar in Farnborough verbleef. Hier bevond zich een militair vliegveld en daar ontstond zijn belangstelling voor vliegtuigen. Na deze periode verhuisde hij naar het klooster Quon Abbey op het eiland Wight, waar hij onder meer filosofie doceerde. In 1938 keerde hij terug naar de Sint Paulusabdij in Oosterhout en bekwaamde zich in de verzorging van zieken. Zijn eerste verzetsdaad was, dat hij een Franse soldaat, een priester, die krijgsgevangen was gemaakt door de Duitsers en gewond was geraakt bij de inval van het Duitse leger, naar de Paulus Abdij wist te smokkelen en daarna zijn genezend proces verzorgde. De soldaat kon later naar zijn vaderland terugkeren en zodoende uit Duitse handen blijven.



In Londen werd na mei 1940 het ondergrondse verzet opgericht, de O.D, die zich bezig ging houden met spionagewerk in Nederland. De geallieerde waren geïnteresseerd in wat de Duitsers van plan waren met het vliegveld Gilze-Rijen. Op luchtfoto's was niet te zien wat de activiteiten van de Duitsers waren. Majoor Dr. Jan Magerius werd de opzichter van de O.D. in onze regio. Hij wilde alle gegevens hebben van en over het vliegveld. Pater Kerssemakers was naast biechtvader ook ziekenpater en dat kwam bij contacten buiten de abdij goed van pas. Als ziekenpater kon hij zich namelijk vrij begeven onder de bevolking..

Leden van de verzetsgroep Pater Kerssemakers waren Jan Huijbregts, Jacques Litjes, Jos van Amelsvoort, Theo van Heerbeek, Piet van Heerbeek, Ad Aarts, Guus van Raay en Ad Hoekstra. Over de vliegbasis werden door hen gegevens verzameld en kaarten gemaakt met betrekking tot startbanen, bunkers, kanonnen enz.

Theo van Heerbeek en Jacques Litjes waren als onderhoudsmonteurs werkzaam op het vliegveld. Zij speelden hun informatie door aan pater Kerssemakers.

Deze stond in contact met Guus van Raaij, kruidenier in de St. Vincentiusstraat in Oosterhout, die ook klanten in Breda had. Via hen kwamen de gegevens bij het commando van de verzetsgroep.

De gehele verzetsgroep is door de geheime dienst van de Duitsers gearresteerd. Men heeft niet na kunnen gaan of er verraad in het spel was.

Ad Hoekstra kon tijdig onderduiken en wist uit de handen van de Duitsers te blijven. De eerste arrestant was Pater Kerssemakers, hij werd op 10 oktober 1942 in de abdij van de Benedictijnen te Oosterhout aangehouden. De rest van de verzetsgroep werd enige dagen daarna aangehouden.

Allen werden ondergebracht in de strafgevangenis te Haaren, voormalig klooster. Daarna overgebracht naar de Kriegswehrmacht te Utrecht.

Op 31 maart en 1 april 1943 deed de Duitse krijgsraad uitspraak in de spionage zaak tegen de verzetsgroep Kerssemakers. Allen kregen de doodstraf; van 4 leden werd de doodstraf omgezet in een strafkamp in Duitsland. Pater Kerssemakers en Jan Huijbregts kregen geen strafvermindering, de doodstraf werd gehandhaafd. Zij werden op 7 mei 1943 gefusilleerd in fort De Bilt bij Utrecht.

De urn van Pater Kerssemakers werd bij toeval gevonden in Duitsland en op 27 maart 1958 begraven in een graf op het kerkhof van de Paulusabdij.

De urn van Jan Huijbregts is ondanks meerdere naspeuringen nooit gevonden.

Bron: Pater Kerssemakers, monnik en verzetsstrijder.

Uitgave: Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout.

ISBN: 9789081965712