

Ilse Behr.

Verguisd, gevlucht uit eigen land.

Door her regime geminacht en vernederd.

Hier aangekomen en verwacht, vrij te zijn van vervolging en dwinglandij.

Vol vertrouwen een toekomst op te bouwen, desnoods in den vreemde.

Aangekomen op een plaats, denkende vrij te zijn en haar leven te leven.

Niets was minder waar.

Ontnomen haar vrijheid met bruut geweld.

Als vee vervoerd naar verre oorden.

Ontkomen was er niet.

Het lichaam in rook opgegaan, de ziel bleef leven.

Zo gedenken wij haar; Bij deze.